

KERK ZIJN

nummer 2 - 2018



**Protestantse Gemeente te
Steenderen en Bronkhorst**



Voorwoord

Beste gemeenteleden,

Het eerste nummer van 'Kerk Zijn' is goed door u ontvangen. De redactie en de kerkenraad zijn blij met de positieve reacties die wij van u hebben gekregen. Het eerste exemplaar heb ik op Palmzondag



symbolisch uitgereikt aan Bernard Schieven. Dit kan u haast niet ontgaan zijn, want de foto stond prominent op de voorpagina van het blad 'Contact', met dank aan Liesbeth Spaansen.

Naast Bernard hebben we ook Dinie Derksen, Hennie Reinders, Marianne Messing en Bart Boenink in het zonnetje gezet. Ze kregen

als dank voor de vele jaren redactiewerk voor 'Kerkleven' en 'De Engelenbak' een attentie van de kerkenraad. Binnenkort evalueert het moderamen de komst van het nieuwe kerkblad met de redactie. Hierbij komen vragen naar voren als: Wat verwachten we van elkaar als kerkenraad en redactie en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke rubrieken of onderwerpen missen we en kunnen we opnemen in het nieuwe kerkblad? Daarnaast heeft het moderamen het jaarlijkse gesprek met het moderamen van Wichmond. Wellicht komen hier ook goede ideeën uit voort.

'Kerk Zijn' is een blad voor en van alle kerkleden. Kom daarom met ideeën en informatie en deel dit met onze redactie. Hierbij doe ik ook een oproep aan de Plaatselijke Commissie van de SOGK en de besturen van onze koren en muziekvereniging om hun activiteiten kenbaar te maken in ons kerkblad.

In de kerkenraad krijgen we binnenkort een presentatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet gaat in op 25 mei a.s. en kan zeker gevolgen hebben voor de berichtgeving in ons kerkblad en op onze website. U hoort er vast nog wel meer over.

In verband met Pinksteren staat er een uitleg in 'Kerk Zijn' over het mooie, rode antependium. Verder vindt u o.a. de jaarcijfers van 2017 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Ik bedank daarbij Hannie en Jan Willem van Zoomeren voor hun inzet en advies, ook op het gebied van de AVG!

Ik wens u allen goede Pinksterdagen toe.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Uw voorzitter *Riek Linde*



Van onze predikant

'Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven' – Handelingen der Apostelen 2:1-4

Zondag 20 mei is het 1e Pinksterdag. Of dit nummer van Kerk Zijn u voor die tijd bereikt, is nu nog niet bekend, maar graag wil ik iets over Pinksteren vertellen aan de hand van de afgebeelde icoon. Ze komt uit de oosters-orthodoxe traditie waar zowel in de eredienst als in de huisliturgie iconen een belangrijke rol spelen. Iconen zijn voor de gelovigen a.h.w. vensters naar de hemel.

Wat mij daarbij zo raakt en intrigeert is het omgekeerde perspectief op iconen. Ook op deze icoon: als je goed kijkt, zie je dat de figuren die het verste weg zitten, het grootste zijn. Wat betekent dat? Dat het nog belangrijker is om gezien te worden (door God) dan om zelf te zien (geen mens kan God zien; en... laten

Pinkstericoon van het Kirillo-Belozersky klooster, Rusland (eind 15e eeuw)



we eerlijk zijn, wij zien het soms ook helemaal niet zitten). Daarom is het perspectief ook omgekeerd. Op een icoon wordt er van God uit naar ons gekeken en mogen we weten dat we door Hem gezien en gekend zijn. Iconen zijn volgens een vast patroon geschilderd, 'geschreven' zeggen ze in de kerk van het oosten. Ze verkondigen het evangelie en geven geen historisch verslag. Dat zie je ook hier, bij de Pinkstericoon.

Je zou een boel actie verwachten: een hevige windvlaag, tongen als van vuur, de apostelen die het huis uitgedreven worden, enz. maar de icoon straalt vooral rust uit. Helemaal bovenin zie je iets van een bol waaruit twaalf stralen komen: vanuit de hemel daalt de Geest neer op de twaalf figuren die er zitten. Twaalf stralen, maar... Judas is er toch niet meer bij? Nee, hij is er niet meer bij, maar bij de elf apostelen heeft zich de apostel Paulus gevoegd, de apostel die het Evangelie van de verrezen Christus de wereld in zal brengen. Hij zit tegenover Petrus die in het goud gekleed is (achteraan).



De apostelen hebben allemaal een eigen gezichts-uitdrukking en kleding(kleur). Zij beelden de kerk uit, maar wel in alle verscheidenheid: eenheid in verscheidenheid. Dat is het werk van de Heilige Geest.

Ze hebben een rolletje (of soms ook een boek) in de hand: het Evangelie dat verkondigd zal worden.

De kring is half rond en open: met andere woorden: wij worden uitgenodigd om aan te schuiven en ons te voegen bij de kerk en haar verkondiging.

Dan zie je nog onderaan een soort grot met een figuur daarin: deze figuur beeldt de Kosmos uit: de wereld die nog niet van het Evangelie weet en in het donker is gehuld. Het is een oude man, want hij vertegenwoordigt een vergankelijke wereld, om hem heen de zwartheid van zonde en dood. Op het doek dat hij in zijn handen heeft, liggen rollen. Ze betekenen de verkondiging van het Evangelie waar de wereld op wacht.

Tussen de figuren van Petrus en Paulus is een open plek: het is de ereplaats, gereserveerd voor de verhoogde Heer. Hij is niet meer zichtbaar in hun/ons midden, maar des te meer aanwezig in de Geest die Hij gezonden heeft.

De stilte van de icoon roept op tot gebed, het gebed om de komst van de Heilige Geest, in ons hart, in de kerk en in de wereld. Met de woorden van een gebed uit de Orthodoxe kerk:

*Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid,
die overal tegenwoordig zijt en met wie alles
vervuld is,
schatkamer van alle goed en gever van het le-
ven:
kom en verblijf in ons; zuiver ons van alle smet
en red onze zielen, o Algoede.*

Ds. Fini van Zoelen

Komende kerkdiensten

We nodigen u/jou van harte uit voor de morgen- dienst met Pinksteren, zondag 20 mei om 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Joop van Goozen die tevens het orgel bespeelt.

Zondag 27 mei, om 10.00 uur, wordt er een jeugd- dienst gehouden, waarin de heer Kees Bulens uit Apeldoorn voor- gaat. Hij deed dat al eens eerder. B2B zal de liederen begeleiden en voor ons zingen en spe-



len. Over het thema valt op dit moment nog niets te zeggen.

3 juni vieren we de Maaltijd van de Heer; ook nemen enkele kinderen afscheid van de kinderdienst. De overstap naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk markeringspunt in het leven van kinde- ren. Ze worden groot en ook hun wereld wordt groter; met meer verantwoorde- lijkheid. Ook in de kerk besteden we daar aandacht

aan. De kinderen zijn van harte welkom op de catechiesgroep Eat & Meet (van 13-16 jaar), maar we willen ook heel graag een vorm van jeugdkerk organiseren, op de zondagmorgen, één keer in de maand. In aansluiting op de kinderkerk. We gaan ervan uit dat dit gaat lukken. Daarom spreken we liever niet van afscheid maar van overstap. Voelt u zich betrokken bij kerk en jongeren, neem dan contact op met onze jeugdouderling, Herma Hulleman (tel. 06-50522760) of met ds. Fini van Zoelen (0575-844328).

Op zondag 10 juni doen een aantal kinderen hun eerste communie in de R.K. Willibrordkerk. Omdat

Ise en Dani Vredegoor daarbij zijn (ze werden ook gedoopt in de R.K. kerk), willen we dit graag hier bekendmaken. Ook zal het Sterrenkoor o.l.v. Els Veraart meewerken aan de viering. Er is 'gewoon' dienst in onze eigen kerk, om 10.00 uur.

Zondag 8 juli houden we een oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos. We hebben afgesproken dit 1 x per twee jaar te doen. Nieuw Leven zal ons begeleiden. We hopen uiteraard op mooi weer. En vooral op veel kerkgangers! Ook de kinderen zijn van harte welkom; er wordt op ze gerekend. Om 10.00 uur, met koffie, gesprek en ontmoeting na de dienst.

Moed houden

*Moed houden,
eenvoudig voortgaan, als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten,
of uitrusten bij een vriend, als die er is.
En, als die er niet is, tóch wachten,
- dan maar alleen – wachten tot het weer gaat: straks.
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen
zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.*

*Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen de tik van je stok,
niet teveel omzien*

*– een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart –
niet teveel omzien, en ook niet teveel vooruit.
Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles
en is niet van deze wereld alleen.*

*De wolken zien aandrijven uit eeuwige verten
– wie trok er hun grens? –
en je hart voelen kloppen
op de eeuwige heuvels
– wie heeft ze gegrond? –
en van de dingen de stille kant zien...
waar ze grenzen aan
het Eeuwige ...*

Herman Andriessen

Huwelijk

Op 26 mei gaan Karlijn Beuseker en Peter Veltman trouwen. Ze vragen Gods zegen over hun verbintenis in een trouwviering in de Remigiuserk in Steenderen, om 11.00 uur. Het bruidspaar nodigt u allen van harte uit om de viering mee te maken. Wij wensen het paar veel liefde en verbondenheid toe; dat ze elkaar tot in lengte van dagen mogen verheugen.



Op 30 mei zijn Theo en Gerda Beeftink-Vis 50 jaar getrouwd. Dat vieren ze samen met allen die hun lief zijn en ook met ons als gemeente in een dankdienst die gehouden wordt om 14.00 uur in de Remigiuserk. Van harte gelukgewenst met deze gedenkwaardige dag! We hopen dat er nog vele goede jaren mogen volgen onder de zegen van de Here God.

Ds. Fini van Zoelen

Avondmaal aan huis

Al vaker heeft de kerkenraad de mogelijkheid onder uw aandacht gebracht om het avondmaal aan huis te vieren. Soms is het niet meer mogelijk om naar de kerk te komen en kan er toch verlangen zijn om de Maaltijd van de Heer te vieren. Ik vroeg het eens aan een gemeentelid: wat mist u aan de kerkgang? En het antwoord was: de viering van het avondmaal.

Museum D'n Dreuge Bult



Museum voor oude landbouwwerktuigen, gereedschappen en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van boerderij D'n Dreuge Bult uit de periode van ca. 1700 tot 1950.

Het museum geeft niet alleen een beeld van de werkzaamheden uit die tijd, maar ook van het dagelijks leven. Geopend op afspraak.
Bernard Schieven, telefoon 0575 45 15 95

Op 24 april, om 11.00 uur, hebben we in kleine kring avondmaal gevierd in de Bongerd.

Schroom niet om het aan uw ouderling of dominee te vragen als u dit ook graag zou willen. Een wens waar de verrezen Heer zich in zal verheugen.

Ds. Fini van Zoelen

Massaal in alle vroegte naar het paasontbijt

Met het vrolijke paaslied 'Klokken die luiden, be-
duiden dat Jezus is opgestaan', gezongen door en-
kele kinderen uit het bekende Sterrenkoor, begon
op Eerste Paasdag het jaarlijkse paasontbijt. Ook
ditmaal waren weer bijna honderd mensen in alle
vroegte naar Het Anker gekomen.

In de grote zaal van Het Anker waren
de tafels feestelijk gedekt. Door
diverse mensen was gezorgd
voor gekookte eieren, zelfge-
maakte jam en vers gebakken
paashaantjes, zodat er genoten
kon worden van een uitgebreid
ontbijt. De sfeer was gezellig en
ontspannen.



Project Oeganda

Na afloop werd er een mooi bedrag bij elkaar ge-
bracht voor het project Hoop voor Oeganda, waar-
voor ditmaal de opbrengst van het paasontbijt
bestemd is. Ook de kerk heeft in de afgelo-



pen tijd voor dit project gespaard. In de sloppen-
wijken van Kampala, de hoofdstad van Oeganda,
leven veel kinderen zonder toegang tot degelijk
onderwijs. Vaak komen de kinderen uit deze wij-
ken uit een éénouder gezin of zijn wees. Ze moe-
ten het vaak doen met maar één maaltijd per dag
en hebben geen financiële middelen om
naar school te kunnen gaan. Met
het project Hoop worden deze
kinderen geholpen, via een lo-
kale basisschool. In totaal kon
maar liefst € 502,35 (namelijk
€ 117,35 euro van de kerk,
€ 285 euro van het paasontbijt
en nog € 100 van de Luthermaal-
tijd) worden overgemaakt naar het
project!

Tweede lustrum

Het was dit jaar de
negende keer dat het
paasontbijt werd ge-
houden. Iedere keer
met veel belangstel-
lenden en met hulp van
diverse vrijwilligers. De
organisatoren van het
paasontbijt kijken dan ook al vooruit naar Eerste
Paasdag volgend jaar, want dan zal het ontbijt voor
de tiende keer worden gehouden. Dat belooft een
extra feestelijk tweede lustrum te worden.



Vanuit de kerkenraad

Pinksteren

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in
Gods Woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
(Lied 68g)

Gezegend Pinksterfeest!

Rood antependium

Met Pinksteren ligt het rode antependium op de Avondmaalstafel en draagt onze dominee een rode sjaal op haar toga. De kleur rood symboliseert het vuur van de Heilige Geest. De duif staat symbool voor de verzoening, vrede, eenvoud, onschuld, zuiverheid en reinheid. Het rode kleed ligt ook op de Tafel bij de bevestiging van de ambtsdragers of een nieuwe predikant. Verder wordt de kleur rood vaak gebruikt op Palmzondag, dan staat het symbool voor de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Laatste classisvergadering Achterhoek-West

Met ingang van 1 mei 2018 wordt de classis Achterhoek-West opgenomen in de classis Gelderland Zuid & Oost, samen met de classes Achterhoek-Oost, Arnhem, Nijmegen, Tiel en Bommel. De laatste classisvergadering in de oude samenstelling vond plaats op 17 april in 'De Wingerd' in Doetinchem. Namens de kerkenraad van Steenderen en Bronkhorst waren Luc van Asselt en Erik Lichtlee aanwezig.

De avond werd geopend door de preses ds. Ina Veldhuizen met gebed. Daarna kwamen 13 agendapunten aan de orde.

Voor de pauze werd afscheid genomen van het breed moderamen. Zij kregen een attentie en een kaars, een licht van hoop. Na de pauze nam Wim Ruessink, cantor-organist in Winterswijk, ons

mee in een muzikaal avontuur waarin oude liederen verbonden worden met moderne elementen. Wim Ruessink heeft samen met anderen de cd Liedboek Sessions uitgebracht, waarbij verschillende liederen uit het Liedboek verrassend klinken, de arrangementen hebben invloeden ondergaan van jazz, folk, pop en klassiek.



Zo zongen we bijvoorbeeld Lied 4a op een jazzmelodie.

Hierna vond een korte viering plaats waarin ds. Ina Veldhuizen voorging. De viering werd besloten met het zingen van Lied 657 vers 4:

*Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.*

Na afloop was er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.



Paaskaars voor Hanneke Maalderink

Op Goede Vrijdag heeft Riek Linde samen met twee diakenen de paaskaars van 2017 gebracht naar Hanneke Maalderink. Hanneke: “Wat was ik blij verrast dat ik de paaskaars kreeg. Na alle zorgen en verdriet ben ik er helemaal warm van geworden. Ik heb de kaars in een dierbaar hoekje gezet. Bedankt dat jullie aan mij gedacht hebben”.



Nieuwe paaskaars binnengebracht

Onze scriba, Erik Lichtlee heeft op de avond van Stille Zaterdag de nieuwe paaskaars ontstoken aan een vuur voor de ingang van de kerk. Daarna zongen de aanwezigen: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”. Hierna droeg hij de paaskaars de donkere kerk in, waarbij hij op de drempel, halverwege en voorin de kerk zong: “Licht van Christus”. De gemeente beantwoordde dit met: “Heer, wij danken U”. Hierna stak een ieder zijn eigen wakekaarsje aan, aan de pas ontstoken paaskaars.

Oproep

Wie wil er in de maanden juni, juli en augustus als vrijwilliger, op een aantal doordeweekse dagen, in de kerk aanwezig zijn om eventuele bezoekers welkom te heten? En indien nodig daarbij iets over de kerk vertellen. Opgeven via mail riek.riekylinde@hetnet.nl

Riek Linde

Diaconie nieuws

Viering van Schrift en Tafel 3 juni

Op zondag 3 juni houden we een viering van Schrift en Tafel. Na deze dienst is er geen uitgangscollecte. In plaats daarvan houden we een Heilig Avondmaalscollecte. Hiervoor staan tinnen bakjes op de hoeken van de Avondmaalstafel. Hier komt u langs wanneer u naar het koor loopt om de maaltijd te vieren.

Heilig Avondmaalscollecte

De collecte is bestemd voor 'Het Passion' in Hummelo. 'Het Passion' biedt van oudsher een timeout voor dak- en thuislozen, veelal mensen met een verslavingsprobleem. Sinds kort werkt 'Het Passion' samen met 'Terwille', een ambulante GGZ-instelling op het gebied van verslavingszorg. 'Het Passion' biedt voor cliënten van 'Terwille' een prachtige locatie waar vrijwilligers zorgen voor een prettig leefklimaat en onderling contact. In Hummelo worden cliënten gasten. 'Terwille' voegt daar een ambulante behandeling aan toe. De samenwerking is voorlopig voor een periode van 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd. De diaconie vindt het belangrijk om dit project te steunen.

U kunt ook een gift overmaken op de Triodos Bank IBAN: NL11 TRIO 078.13.22.618 t.n.v. Stichting Het Passion te Hummelo. Meer informatie kunt u vinden op de website www.hetpassion.nl

Steek eens een kaarsje aan . . .

Vanuit deze gedachte heeft de diaconie een stiltehoek ingericht in de nis rechts achter in de kerk. U



kunt ook een gedachtenis of een voorbede voor de gebedsavond opschrijven in het boekje op de lezer. Of alleen een kaarsje aansteken, voor iemand die u dierbaar is of uit dankbaarheid. De stiltehoek, een plek van bezinning.

*Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.*

*Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.*

*Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.*

(H. Stufkens, uit: Vrede voor jou)

Hulp

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. De armoedeproblematiek is in het diaconaat altijd



belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaco-

naat of, in het geval van mensen ver weg, wereld-diaconaat. Op landelijk niveau heeft de Protestantse Kerk in Nederland haar uitvoerende diaconale taken in binnen- en buitenland toevertrouwd aan Kerkinactie (www.kerkinactie.nl).

Onze gemeente heeft vijf diakenen die proberen om te zien naar de ander, dichtbij, maar ook ver weg, in het bijzonder naar de naaste in nood. Wij kunnen ons voorstellen dat er een drempel is om hulp te vragen, zeker in een kleine gemeenschap waar (bijna) iedereen elkaar kent.

Daarom is ons eerste aanspreekpunt ds. Fini van Zoelen. U kunt uw vraag of situatie eerst aan haar voorleggen. Maakt u gerust een afspraak met haar, tel: 844328. De ambtsdragers en de predikant hebben zwijgplicht over vertrouwelijke aangelegenheden.

Van de kerkrentmeesters

Beste leden,
U ontvangt nu het tweede nummer van Kerk Zijn. Wij als kerkrentmeesters zijn ook enthousiast over dit blad en willen proberen dit levensvatbaar te houden. Om de meerkosten ten opzichte van De Engelenbak te kunnen dekken, hebben wij enkele bedrijven bereid gevonden om een kleine advertentie te plaatsen in het kerkblad.

Tevens willen wij een beroep doen op

onze gemeenteleden die vanaf nu zes keer per jaar een mooi vormgegeven blad krijgen. Wij willen u/jullie vragen om een -vrijwillige- bijdrage van € 9,00 over te maken op onze bankrekening NL14RABO0361103352 onder vermelding van "bijdrage Kerkblad". Dit is omgerekend € 1,50 per exemplaar.

Mogen wij op u/jullie rekenen?

Alvast bedankt!

de kerkrentmeesters



In memoriam

Riek Koopmans

Op 28 februari stierf ons gemeentelid Hendrika Willemina – Riek – Koopmans-Hanskamp, echtgenote van Dirk Koopmans, in de leeftijd van 87 jaar. Tot eind januari woonden ze samen aan de Berken 2 in Steenderen en dat dit mogelijk was na het ongeluk in 2005 waarbij Dirk ernstig gewond raakte, daar waren ze erg dankbaar voor.

Op 27 januari kwam er plotseling een einde aan hun broze samen zijn: vanwege een val moest haar man opgenomen worden in het ziekenhuis en omdat zij niet alleen kon wonen, kreeg ze een plekje in den Ooiman. Met alle gevolgen van dien. Het was teveel voor haar om de brute scheiding van haar man te kunnen verwerken.

Riek Hanskamp werd geboren in Bronkhorst op een boerderij in een gezin met twee zusjes (Riek en Hilda) die hun leven lang een hechte band hebben gehad. Haar man, geboren in Friesland, kwam tijdens de oorlog op de Veluwe wonen en kreeg werk als boerenknecht op Spaensweert en daar leerden ze elkaar kennen. Ze hebben elkaar zo'n 70 jaar gekend. Ze trouwden op 21 april 1956 en kregen twee dochters, Gea en Marja die in Friesland werden geboren, waar ze zo'n 15 jaar hebben gewoond. Daarna volgden 30 jaar wonen in Bronkhorst. 20 jaar waren ze koster in de kapel en Riek deed het met veel plezier en toewijding ondanks de reuma waaraan ze sinds haar 40^e leed. Ze onderging daarvoor allerlei behandelingen, injecties enz. die soms tijdelijk verlichting gaven, maar de kwaal bleef. Desondanks deed ze gewoon haar werk, zorgde voor de

kinderen, ondersteunde haar man, en nooit hoorde je haar klagen. Ze bleef optimistisch en maakte zich geen grote zorgen voor de dag van morgen. Tot op hoge leeftijd bleef ze vaardig op de computer en bleef ze chatten ('sjatten') met haar kleinkinderen. En haar zus Hilda trouw opzoeken die inmiddels in een zorgcentrum in Vorden woonde. De schoonzons Chris en Sijtze werden als eigen zonen in het gezin verwelkomd en de 5 kleinkinderen koesteren hun herinneringen aan oma. Achterkleinkind Evi heeft ze nog in haar armen gehad.

Zolang ze daartoe in staat waren, kwamen ze in de kerk.

Met verdriet en vooral ook dankbaarheid hebben we op 6 maart afscheid van haar genomen in de kapel van Bronkhorst, in een besloten dienst van Woord en Gebed, met aansluitend de teraardebestelling in Steenderen. Lied 218 klonk, één van de lievelingsliederen van Riek – Dank U voor deze nieuwe morgen – en we lazen uit Ps. 62 en uit de Bergrede de woorden van Jezus over niet bezorgd zijn. Voor haar man die tijdelijk in het Weerdje in Doetinchem werd opgenomen, maar sinds 21 maart in Rhederhof woont (kamer 257, Rheden), is het een hard gelag. Een dubbel verlies: zijn dierbare vrouw en hun (t)huis aan de Berken. 'Aan alles komt een eind' en 'het houdt een keer op' – uitspraken van Dirk Koopmans, de nuchtere Fries. We wensen hem, de kinderen en kleinkinderen de zorg en nabijheid van de Here God en de steun van de mensen om hen heen van harte toe.

Ds. Fini van Zoelen

Henk Vriezekolk

Na een korte ziekte is Hendrik Jan Vriezekolk op 3 maart overleden in de leeftijd van 76 jaar.

Henk werd geboren als vierde kind in een gezin met vier zussen in Steenderen op de plek waar nu de Avikofabrieken staan. Henk ging na de landbouwschool handelskursussen volgen en heeft het mid-



denstandsdiploma behaald. Veehandel was zijn grote passie. Henk kocht een boerderij in Toldijk waar hij ruimte had voor zijn jongvee en schapen. Zijn werk was zijn hobby.

In die jaren ontmoette hij Tinie Jansen uit Drempt en na wat omwegen vond hij in haar de 'vrouw van zijn hart', of zoals dat treffend staat in Prediker 9, 'de vrouw van wie je houdt'.

Henk was soms een stille, ingetogen man, behalve als het over de veehandel ging en over feestjes, daaraan kon hij enthousiast meedoen. Samen hebben ze goede jaren gehad. Maar toen Tinie ziek werd, werd Henk ook ziek. Hij kon daar moeilijk mee omgaan en werd somber. Gelukkig kwam daarna weer een goede tijd waarin zij beiden konden genieten.

De laatste jaren werd Henk lichamelijk meer en meer afhankelijk van Tinie, want o.a. waren zijn heupen en knieën versleten. Toch probeerde hij, zolang hij kon te genieten van de kleine dingen, vooral van de verhalen over de handel, maar ook van de gezelligheid in de familie en burens, want Henk was naast zijn ingetogenheid ook een man met humor en met leuke woordspelingen.

Toch nog heel onverwacht is Henk overleden.

Tijdens de crematieplechtigheid werd in het licht van drie kaarsen, van Tinie en van de beide families het verhaal van zijn leven verteld, met Prediker 9 over genieten en Johannes 10 over de Goede Herder als leidraad. Wij wensen Tinie, de zussen, schoonzussen en zwagers en allen die hem missen, sterkte en Gods zegen toe bij het verlies van deze vriendelijke, humorvolle persoonlijkheid. Zó in herinnering blijft Henk Vriezekolk.

Jansje Ruiterkamp – Klein Lebbink

Tweede Paasdag

De dag na Pasen -tweede paasdag- is als een extraatje tegen de hoogtijzondag van het jaar aangewaaid en kan zo zijn nut hebben.

Ik ging de preek van Pasen aan het overdenken en herinnerde mij de woorden die ik heb geschreven naar aanleiding van de (zelf-) dood van de dichter Joost Zwagerman en meer nog n.a.v. één van zijn gedichten,

Bestaan

*nochtans belijd ik
dat ik, tegen de klippen op
uiteindelijk in Hem geloof*

Zijn grootste en finale wapenfeit:

*Hij is er niet
Hij is alomtegenwoordige
afwezigheid.*

*Erg is dat niet,
Ik ben er evenmin.*

*Dat schept een band
In Zijn voldongen vacuüm
Houdt Hij zich uit de aard der zaak
En uit principe blind en doof*

*Dat is verdrietig:
Men verlangt naar Hem.*

*Toch is Hij hier.
Dagelijks staat HIJ in mij op .
Men ziet dat niet .*

*Ik kan daar niets tegen doen .
Het is Gods rotstreek in een notendop.
J.Z.*

Mijn reactie hierop –in prozavorm- samengevat:

Zelden zoveel noodkreten gehoord
Ik raad niemand de dichtbundel =Wakend over God= aan
Wanhopig op zoek naar hoop, nadat zijn hoop op God verloren is gegaan
En het niet kunnen vinden, nergens niet.
Niet in de liefde van mensen, niet in de lusten der liefde
Zo schraal en onbarmhartig als die kan zijn achter rood licht en open ramen
Niet in de letteren gelezen en neergeschreven uit wijsheid of eigenwijsheid
Niet in de beeldende kunst in composities van lijnen en kleuren
Expressieve gelaatstrekken waar de vredigheid vanaf straalt
Het verhevene in beelden en iconen in Rome noch in Jeruzalem of St Petersburg ,
Noch aan het einde der aarde of de overkant der zee.
Een eindeloze zoektocht naar die hogere macht die niet loslaat wat Hij eens onder handen had.
=Wakend over God=, een bundel die tegen de stroom in roeit, tegen de wind in zeilt
Wanhopige handen uitstrekt naar het verleden van kerk en communie
Wakend over waanideeën alsof het uit onszelf moet komen
Hart en handen, lichaam en geest door goede werken opwaarderen tot Goddelijke instrumenten
Waar hemelse klanken uit ontstaan: Bach, Beethoven, Bortniansky

Om daardoor de hoop en verwachting levend te houden tot aan zeker weten.

Had Zwagerman tijdig ontdekt dat zijn gestrekte, grijpgrage handen verkeerd stonden
Dat hij niet over God hoefde te waken en zijn groot talent om niet mocht exploiteren
Had hij in één handomdraai geopende handpal-

men geheven om daarin alle denkbare en onGELOOFLIJKE genade Gods te vangen, dan had hij niet vergeefs gehoopt
zijn levensweg niet zwaarmoedig beëindigt en ons beroofd van een geweldig medemens.
Heeft hij spijt?? Joost mag het niet meer weten; God zal het weten!!

G.H.

Feestelijke afsluiting Eat & Meet-seizoen

Het afgelopen jaar werden de Eat & Meet-avonden bezocht door een groep enthousiaste jongeren vanuit verschillende kerken. Tijdens de maaltijden op tien zondagavonden werd uitgebreid met elkaar gepraat en nagedacht over de bijbel, kerk, geloof en natuurlijk je eigen leven.



In de week voor Pasen werd dit seizoen afgesloten met een feestelijke paasmaaltijd. Daarbij werd door iedere jongere een levensparel-ketting gemaakt. Iedere parel heeft daarbij een speciale betekenis, zoals de woestijnparel, de parel van de hoop en de stilteparels. Rondom de paaskaars werd met de parels deze avond - en dus het Eat & Meet seizoen- afgesloten.



Volgend seizoen

“Jammer dat het seizoen al weer voorbij is”, zo vertelde een van de jongeren. Maar in september zal er weer een nieuwe serie avonden beginnen. Avonden waarin jongeren uit Steenderen en omgeving tussen de 12 en 15 jaar uit verschillende kerken één keer per twee weken bij elkaar komen: Eat & Meet.

Marieke, Henk en Marion.

Concertagenda Steenderen-Bronkhorst

Zondag 27-5-2018, 15.00 uur

Remigiuskerk Steenderen

Concert door Kamerkoor Sola-Re-Sonare (Heemstede) o.l.v. Joop van Goozen

m.m.v. Wouter van Belle piano, orgel

Werken van Gabriël Fauré en tijdgenoten

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Zondag 1-7-2018, 19.30 uur

Kapel Bronkhorst

Integrale uitvoering van de 6 vioolsonates

(voor viool en orgel) van J.S. Bach

door Hans Rijkmans (viool) en Joop van Goozen (orgel).

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop

Meezingen met de cantorij

In de afgelopen periode hebben jullie weer meerdere malen kunnen genieten van de cantorij. We kunnen het er wel over eens zijn dat deze een grote meerwaarde vormt in de diensten waaraan zij een bijdrage levert.

Graag zouden wij meerdere zangers in spe in de gelegenheid willen stellen kennis te laten maken met deze buitengewoon leuke groep mensen en hun muzikale kwaliteiten. De cantorij kan best nog

wel wat versterking gebruiken.

Geïnspireerd door onze muzikale bijdragen? Meld je dan aan bij Luc van Asselt: l.asselt1@chello.nl.

We repeteren op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur op projectbasis (dus niet iedere maandag).

Vrijblijvend een aantal repetities bijwonen is geen enkel probleem. Misschien sta je in december ook wel in de cantorij kerstliederen te zingen bij het Festival of lessons & carols!



Wij zijn voor lunch en diner geopend van donderdag tot en met maandag vanaf 11.00 uur.

Graag tot ziens,
Familie Wunderink
Zutphen-Emmerikseweg 37
7227 DG Toldijk
Tel. 0575-451205 www.denbremer.nl

Zomerbraderie Wichmond



Op 7 juli van 11.00 uur tot 16.00 uur is er weer de jaarlijkse zomerbraderie rondom de protestantse kerk te Wichmond.

Er zullen veel dingen te koop, te doen, te zien en te eten zijn. Ook is er een jaarlijkse bakwedstrijd waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar bakkunsten te tonen.

Komt allen!





STREEK v.v. MAKELAARS



Verkopen - Aankopen - Taxaties



Wim Kornegoor	06-20801930
Henk Nijenhuis	06-22456165
Hans Boschloo	06-30543954
Gea Haan	06-53727208

www.streekmakelaars.nl

Tijd voor rust en stilte

Het laatste avondgebed van dit seizoen stond in het teken van vrijheid. Het lijkt zo vanzelfsprekend om in vrijheid te leven, maar we weten maar al te goed dat dit voor heel veel mensen niet het geval is.

Daarom klonken deze woorden:

*Wij gedenken voor U, o God,
alle volken die vandaag leven
op de schroeiplekken van de aarde
en allen die daar het slachtoffer van zijn,
dodelijk of levenslang,
de kinderen, de vrouwen, de mannen,
zegen alle inspanningen
om de ellende te keren
en vrede te stichten,
houd de weerstand levend
tegen de macht van tirannen
en het geweld van wapens*

We hebben dit seizoen mooie avonden gehad tijdens het avondgebed. Midden in de week, tijd en ruimte maken om op de Hooizolder van Het Anker bij elkaar te komen. Het is een moment om even op adem te komen in onze drukke week. Tijd vrij te maken om in relatie te staan met God en met elkaar. Om samen te zingen, uit de bijbel te lezen, een kaars aan te steken en te bidden, in stilte of hardop.

Pasen is voorbij, een verlaten kruis in het midden van de ruimte. Een doek van het lege graf, opgaand naar de hemel, gericht op Jezus' hemelvaart.



Gebedenboekje

Achter in de kerk, bij de stiltehoek, ligt een boekje waar u een gebedsverzoek op kunt schrijven voor u zelf of voor een ander. Ik nodig u uit om hier gebruik van te maken. Tijdens het volgende avondgebed zal er voor deze punten gebeden worden.



Ina Wijmenga

Grote opkomst bij paas-doemiddag

Het is inmiddels een geweldige traditie geworden in de week voor Pasen: de jaarlijkse paas-doemiddag. Ook dit jaar weer, op woensdagmiddag 28 maart in basisschool De Pannevogel. Ditmaal was er een heel grote opkomst van maar liefst 45 kinderen. Het Paasverhaal werd voorgelezen met mooie



plaatjes geprojecteerd via de beamer. Daarna zijn de enthousiaste vrijwilligers met de kinderen aan het knutselen geslagen. De kinderen gingen vol trots met hun zelfgemaakte Paasmobiel en een



lekkere versierde cupcake naar huis. Het was een geslaagde middag, met dank aan alle vrijwilligers.

De jeugdleiding



Spoorzoeken in Slangenburg
in de natuur - in de tijd - in jeugd

Spoorzoeken op zaterdag

STILTE



Een dag in stilte met meditaties, samen eten, bewegen en wandelen in en om de Slangenburgse kerk. Een dag om jezelf te voeden en op het spoor te komen wat voor jou belangrijk is.

Op **zaterdag 26 mei 2018** ben je van harte welkom in de **Slangenburgse kerk** (Ijzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem) van **10.15-16.00 uur**

Leiding: Helma van Loon en Toos Rietman
Bijdrage: € 15. (inclusief koffie, thee en lunch)

Zie ook www.spoorzoekenslangenburg.nl
Opgave: wmvanloonkuiper@hetnet.nl , tel. 0315 237788

Geert Groote wandeling door Deventer

Veertien gemeenteleden en parochianen van beide Steenderense kerken verzamelen zich zaterdagochtend 10 maart bij Het Anker om gezamenlijk naar Deventer te rijden. Met de pont varen we de IJssel over. Het weer is prachtig en Deventer wacht op onze komst.

Moderne Devotie

Henk Knol heeft de Geert Groote wandeling voorbereid en zal ons het een en ander vertellen over zijn leven en de 'Moderne Devotie'. Nu heb ik nog nooit van Geert Grote gehoord en ben daarom nieuwsgierig wat deze man mij te vertellen heeft. We beginnen in het Geert Groote Huis waar we een film bekijken over een belangrijk deel van zijn leven. Geert Groote komt als het ware tot leven en wij komen in de sfeer van het einde van de Middeleeuwen (14e en 15e eeuw) en hoe het leven toe gaat in die tijd. Veel mensen zijn ontevreden over

de Rooms Katholieke kerk. Geert Groote vindt dat de hoge geestlijken een te luxe leventje leiden. Zij hebben geen aandacht voor de gewone gelovigen. Rond 1380 begint Geert Groote een beweging die iets nieuws wilde. Deze beweging noemt men de Moderne Devotie. Mensen die zich aansluiten bij deze beweging keren zich af van het drukke leven in de samenleving. Geert Groote zorgt ervoor dat er huizen komen waar mensen zich helemaal kunnen richten op het geloof en op de verhalen uit de bijbel. Er komen gaandeweg steeds meer van deze huizen, ook wel broeder- en zusterhuizen genoemd. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Polen en Zwitserland. De ideeën van Geert Groote komen zo bij steeds meer mensen terecht. Op het moment dat wij rondlopen in het Geert Groote Huis komen wij een groep mensen tegen die uit de buurt van de grens Zwitserland – Oostenrijk komen. Zij keren terug naar deze plek van het Geert Groote Huis om te



kijken waar het allemaal is begonnen. Onder hen drie jonge mannen die overwogen om in te treden in de gemeenschap aldaar. Een bijzondere ontmoeting.

Zusters van het gemene leven

Met een duidelijk beeld wie Geert Grootte is lopen wij achter onze gids Henk aan naar buiten. Heel veel gebouwen uit de tijd van de Moderne Devotie zijn afgebroken. Wel zijn er verschillende gevelstenen en bordjes die aangeven waar die gebouwen vroeger gestaan hebben. Wij verwonderen ons over de mooie gebouwen en huizen die we tegen komen. Door op een andere manier door Deventer te lopen zie je prachtige dingen waar je normaal aan voorbij loopt. We wandelen langs de plek waar Geert Grootte gewoond heeft. We bekijken het prachtige Buisensklooster. Hier woonden de zusters van het

gemene (=gemeenschappelijke) leven. Aan de wand hangt een plaquette met de tekst “Wat pijnigt dat reinigt”. Dat maakt de tongen los en al pratend komen we in een verassend mooie kloostertuin terecht

die vol voorjaarsbloemen staat. Een oase, midden in de stad. We komen langs de Latijnse school waar boven een raam een tekst staat die een van de jonge groepsgenoten vertaalt voor ons. Erg handig als je Latijn hebt op school en het zo toe kan passen. Overal horen we boeiende verhalen van Henk over de plekken die van belang zijn geweest. Het Meester Geerthuis, genoemd naar Geert Grootte, is



een diaconaal centrum waar tot op de dag van vandaag mensen welkom zijn in een gastvrije huiskamer. Het is een plek waar je kunt zijn wie je bent, waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en bezielt.

Ik ben rijker uit Deventer teruggekomen en meer met mij. Het is toch bijzonder dat het gedachtegoed van Geert Grootte zo weinig bekendheid heeft gekregen. Een aanrader als u eens in Deventer bent om het Geert Grootte Huis te bezoeken.

Ina Wijmenga



Koffie met een oortje

Bezoek aan museum D'n Dreuge Bult

Op woensdagmiddag 25 april ging een groep van ongeveer 20 personen op bezoek bij het museum van Bernard Schieven. In het museum een enorme collectie oude landbouwmachines en -werktuigen, gereedschap en huishoudelijke artikelen in originele staat en werkend.



We werden door zijn vrouw Riek ontvangen met koffie, thee en koek en zaten aan lange tafels tussen de honderden uitgestalde gebruiksvoorwerpen.

Daarna begon Bernard te vertellen. Met zijn stok de attributen aanwijzend nam hij ons mee in de geschiedenis van zijn ouderlijk huis. De spullen begonnen voor ons te leven. De door Bernards vader gemerkte paardenhoef maakte indruk door het verhaal erachter. Het oudste museumstuk is de prachtige groene trouwjurk van zijn oma uit 1864. De oude dorsmachine werd door Bernard aangezet om te laten zien hoe het werkte. Veel van de spullen zijn door hem zelf opgeknapt en waar nodig gerestaureerd. Roest is bij hem nergens te vinden. Achter de scherf van een bom



bleek een spannend verhaal te zitten. Aan de kist met steentjes een triest hongerwinterverhaal. Alle museumstukken zijn genummerd en benoemd op lijsten die erbij hangen. Maar door het verhaal van Bernard gaan de stukken pas echt leven. Bernard is er nog lang niet klaar mee. Hij breidt nog steeds uit en wil van elk stuk precies weten waar het vandaan komt, hoe oud het is en waar het voor diende.



De middag vloog om. Riek en Bernard kregen als dank een mandje met lekkers en bloemen voor de gastvrijheid die we van hen genoten hebben.

Maria Schotman

Bijeenkomsten

De eerst volgende bijeenkomsten van koffie met een oortje zijn 30 mei en 27 juni a.s. om 10.00 uur in Het Anker. Indien nodig kunt u van huis opgehaald worden. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Renée Kranenburg (tel. 451224)

HVD medewerkersavond

Op onze tweejaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, tevens het 30-jarig bestaan van de HVD, waar ook de vrijwilligers van het verjaardagsfonds, de bloemendienst en koffieschenkers onder vallen, waren wij op maandag 16 april jl. samen in Het Anker.



Onze voorzitter Toos Zeevalkink opende deze bijeenkomst en heette een ieder

welkom en bedankte allen voor hun grote inzet voor al die jaren! Na een bijbelgedeelte gaf zij het woord aan Folkert en Ina Wijmenga. Door middel



van een fotopresentatie stapten zij als reisleiders van de christelijke reisorganisatie Drietour in de Trans-Mongolië-Express, een bijna 8000 km durende treinreis van Moskou, via Ulaanbaatar (de hoofdstad van Mongolië) naar het eindpunt Peking in China. Dit land met zijn grote verschillen in gebouwen, culturen, drukke steden en woestijnen.



In de pauze was het, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig bijpraten. Aan het einde werden Folkert en Ina hartelijk bedankt door Toos, met een attentie voor hun zeer boeiende verhaal, wat leuk en leerzaam was!



Hartelijke groeten namens de *HVD-commissie*

Een traan bestaat 1 % uit
water
En 99 % uit gevoelens...



Bedankt namens *project* HOOP

Project HOOP in Oeganda heeft een prachtig bedrag van ruim € 500,- gekregen van de kerk in Steenderen. Wij waren uitgenodigd door de kinderkerk, om tijdens een kerkdienst iets te vertellen over het project.

Wij zijn in 2016 naar Oeganda geweest om Pastor Eddy te bezoeken. De leefomstandigheden van de kinderen is slecht en de kerk van Pastor Eddy doet er alles aan om dit te verbeteren. Inmiddels hebben we project HOOP opgericht en willen hiermee hoop geven aan kansarme kinderen in de sloppenwijken van Oeganda.

Er zijn gedegen plannen opgesteld door Pastor Eddy voor de korte en lange termijn. Op deze manier kan project HOOP concrete hulp bieden. Er is inmiddels een medische kliniek opgezet en men heeft de school op een betere plek gebouwd, daar-

bij is er een latrinegebouw gerealiseerd. Het bedrag uit Steenderen kunnen we onder andere inzetten voor:

- Leermiddelen en dagelijkse maaltijd voor 1 kind (per jaar € 75,-)
- Maandsalaris leerkracht (€ 50,-)
- Start voor de aankoop van een stuk land voor de school (€ 30.000,-)

Wij willen de kinderkerk, de mensen van de Luthermaaltijd en het Paasontbijt hartelijk bedanken voor dit prachtige bedrag.

Samen geven we hoop aan kansarme kinderen in Oeganda.

Wilt u meer informatie over dit project kijk dan op: www.projecthoop.nl

Hartelijke groet,

Niels en Maaïke van der Kuur - Wijmenga



Palmpasenoftocht



Palmpasenoftocht kinderkerk op 25 maart jl. met medewerking van Nieuw Leven.

Bloemengroet

Bij de volgende gemeenteleden werd in de periode van januari t/m april 2018 een bloemetje gebracht:

dhr. Walter Olthof
ds. Menno Leistra
dhr. Bart Beeftink
mw. Marietje van Maren-Groot Wassink
dhr. Joop Aalderink
mw. Jo Wijers-Kornegoor
mw. Diny Wunderink-Harenberg
mw. Ida Aalderink-Eggink
dhr. Dirk Koopmans
mw. Riek Koopmans-Hanskamp
mw. Nienke Hofenk
dhr. Jan van Malsen
mw. Betsy Harenberg-Harbers



ds. Fini van Zoelen
mw. Gerda Bobbink-Flamma
dhr. Wim van Maren
dhr. Henk Donderwinkel
mw. Riekie Harmsen-Wijers
mw. Gerda Heebink-Kamperman
mw. Toos Jansen-Breunissen
dhr. Hein van Zadelhoff
dhr. en mw. Wim en Annie Achterkamp-Lievenstroo
Indy Regelink

Wilt u ook een bloemetje brengen naar een gemeentelid of weet u iemand voor een bloemengroet, dan kunt u contact opnemen met Gerrie Eppink, tel: 451862.

Geef je op voor de bloemendienst

Zeg het met bloemen!



We zijn op zoek naar jou!!!

De lijst van VRIJWILLIGERS die willen zorgen voor de zondagse bloemengroet vanuit de kerk naar mensen die ziek zijn of extra aandacht nodig hebben moet opnieuw opgesteld worden.

ben moet opnieuw opgesteld worden.

Ook jij bent geschikt om hieraan mee te werken!

Het is een kleine moeite en het geeft veel voldoening om mensen te ontmoeten en een teken van medeleven te brengen.

Geef je snel op!

We nodigen jou uit om je op te geven voor **1 juli** a.s. bij:

Gerrie Eppink-Driessen,
Bronkhorsterweg 1a Steenderen
Tel. 0575-451862/ email: jbeppink@gmail.com

Kerk en financiën

Op de volgende pagina de jaarlijkse cijfers van Kerkrentmeesters en Diaconie over 2017.

Al jaren verzorg ik samen met de penningmeesters en met een aantal vrijwilligers de totstandkoming ervan. Samen met mijn zoon Jan Willem voorzie ik de kerkrentmeesters en diaconie van cijfers en van



gevraagd en ongevraagd advies. Altijd weer een mooie uitdaging met inspirerende vergaderingen, uitdagende discussies en veel leuke gesprekken met bevrogen mensen.

Enkele jaren geleden kwam door het steeds verder dalende aantal leden het omslagpunt in de begroting door de dalende inkomsten. Geld verdelen als er genoeg is, dat is niet moeilijk maar in tijden van krapte is het meer dan een uitdaging om te doen wat je graag wilt doen met de steeds beperktere middelen die ons ter beschikking staan. Dat de leden van onze gemeenschap bereid zijn steeds weer

aan de vraag om geld en hulp te voldoen, is voor alle mensen die zich inzetten een grote stimulans om door te gaan. Dus iedereen dank hiervoor.

Mensen en geloof daar draait het natuurlijk allemaal om en dit vormgeven met steeds minder inkomsten is geen gemakkelijke klus. Door steeds weer creatieve oplossingen te bedenken slagen de kerkrentmeesters en diaconie er in om te zorgen voor de middelen voor onze inspirerende dominee, mooie kerkdiensten, goede muziek door onze organist, cantorij, kerkband, sterrenkoor, een prachtig gebouw in de vorm van Het Anker, een mooi kerkblad, nog kunnen kerken in de mooie Remigiuskerk, zorg voor de ouderen en zieken binnen onze gemeenschap, bijdragen en giften voor de medemens in nood en het steunen van goede initiatieven zowel plaatselijk, landelijk alsook wereldwijd en ook nog leuke dingen en aandacht voor onze jeugd en nog veel meer goed werk waarvoor de vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten en waarvoor natuurlijk allemaal geld nodig is.

Daarom is en blijft uw bijdrage van enorm belang!

Voor het beantwoorden van vragen of suggesties staan alle leden van de kerkenraad en ook wij te allen tijde tot uw beschikking, bel gerust we staan u graag te woord. De koffie staat klaar!

Uw kerkelijk ontvanger Hannie van Zoomeren
Mail: h.v.zoomeren@outlook.com
Telefoon: 0575-452291

Jaarrekeningen 2017

Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst

Diaconie

	2017	2016
Opbrengsten Diaconie		
Baten onroerende zaken	€ 5.259,00	€ 5.025,00
Bijdragen, collectes en giften	€ 5.321,00	€ 4.780,00
Rentebaten	€ 94,00	€ 404,00
	<u>€ 10.674,00</u>	<u>€ 10.209,00</u>
Kosten Diaconie		
Lasten eigendommen	€ 594,00	€ 394,00
Verplichtingen Diaconaal Quotum	€ 1.233,00	€ 1.244,00
Kosten beheer/adm/vrijwilligers	€ 118,00	€ 81,00
Diaconaal werk	€ 6.428,00	€ 2.849,00
Rentelasten	€ 157,00	€ 136,00
	<u>€ 8.530,00</u>	<u>€ 4.704,00</u>
Totaal baten-lasten Diaconie	<u>€ 2.144,00</u>	<u>€ 5.505,00</u>

Bankrekening Diaconie: NL11RABO03611.00.884
Met uw extra gift voor de Diaconie doen we veel goede dingen!

Het Anker

	2017	2016
Het Anker		
Opbrengsten	€ 32.686,00	€ 34.321,00
Uitgaven	€ -32.517,00	€ -33.665,00
	<u>€ 169,00</u>	<u>€ 656,00</u>
Toev. onderhoudsreserve Anker	€ -169,00	€ -656,00
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Bankrekening Anker: NL07RABO03611.56.537
Uw extra gift voor Het Anker komt altijd goed terecht!

Kerkrentmeesters

	2017	2016
Opbrengsten		
Huur pastorie	€ -	€ 6.615,00
Vrijwillige bijdrage kerkleden	€ 77.979,00	€ 82.249,00
Collectes, giften en opbr. sol.kas	€ 11.792,00	€ 10.129,00
Opbrengst rouw- en trouwdiensten	€ 4.640,00	€ 6.277,00
Rentebaten	€ 220,00	€ 889,00
	<u>€ 94.631,00</u>	<u>€ 106.159,00</u>
Kosten		
Kosten kerk huur, energie enz.	€ 14.666,00	€ 13.360,00
Kosten pastorie	€ 554,00	€ 1.267,00
Kosten predikanten	€ 55.699,00	€ 53.749,00
Kosten organist	€ 8.312,00	€ 10.849,00
Overige kosten personeel en vrijw.	€ 1.089,00	€ 480,00
Kosten kerkdiensten	€ 3.198,00	€ 4.418,00
Afdrachten Quotum en Sol.kas	€ 7.958,00	€ 8.302,00
Kosten kantoor, verzekeringen, adm.	€ 6.390,00	€ 6.556,00
Bankkosten	€ 308,00	€ 287,00
	<u>€ 98.174,00</u>	<u>€ 99.268,00</u>
Totaal baten-lasten	<u>€ -3.543,00</u>	<u>€ 6.891,00</u>

Bankrek. Kerkrentmeesters: NL14RABO03611.03.352
Uw extra gift voor de kerkrentmeesters maakt meer mogelijk!



De vraag van Erik Lichtlee aan Marion Knol

Eerst deze maar even herhalen, voor degene die dat niet meer paraat hebben. De protestantse kerk is op zoek naar nieuwe vormen van kerk zijn, maar wat maakt een kerk tot kerk?

Tja, goeie vraag en belangrijk ook, want . . . nieuwe vormen? Graag en nodig denk ik, om fris en alert te blijven. De essentie van kerk zijn blijft voor mij echter de groep mensen, van jong tot oud. Mensen die elkaar vinden en gevonden hebben in de zoektocht naar God, met Jezus als het Middelpunt, en de Heilige Geest als grote Inspirator.

Als ik dan zie wat we samen voor elkaar kunnen betekenen in aandacht naar elkaar toe, in draagzaamheid voor elkaars minpunten en in het benutten van ieders kwaliteiten, dan ben ik er trots op hierbij te mogen horen.

Ik hoop van harte dat de drempel steeds lager wordt en dat anderen de kerk ook eens van binnen gaan bekijken en dan niet alleen het gebouw, want hoe mooi ook, het zijn maar stenen.

Bij de Eat & Meetgroep hebben we ooit eens een serie foto's van kerkgebouwen laten zien. Van alles kwam er langs: van de Sint Pieter tot een parkeergarage in de Bijlmer. De vraag die we erbij stelden was: welke foto laat de kerk het beste zien? Uiteindelijk kwamen we er met elkaar wel achter dat het niet om het gebouw gaat. Een kerk kan dan nl. ook een museum zijn, of een kantoor, of woningen. Dat zullen we meer en meer zien in Nederland.

Kerkgebouwen die afgebroken worden (helaas) maar ook gelukkig weer een nieuwe bestemming krijgen. Kerk zijn is dus niet het kerkgebouw. Het hart zit in onze ontmoeting met elkaar, met God en met de ander.

En vormen? Ik ben benieuwd of we elkaar ook de ruimte geven om nieuwe vormen uit te proberen. Laten we daar dan open en positief mee experimenteren en het de kans geven. Dan denk ik aan nieuwe vormen in de communicatie, muziek en liturgie, en wie weet wat nog meer allemaal. Oude wijn in nieuwe zakken?

De oude waarheid van het evangelie kan prima in nieuwe vormen. Gaat vast weer een tijdje mee en de wijn zal er niet minder om smaken. Integendeel!

Maar wat vinden jongere gemeenteleden van onze vormen en hoe ziet hun ideale kerk er uit? Lijkt me een leuke vraag voor Karlijn Beuseker

Kerkdiensten

Wijzigingen voorbehouden. De actuele informatie kunt u vinden op de website www.pkn-sb.nl

De onderstaande diensten beginnen allemaal om 10.00 uur

datum	locatie	voorganger, bijzonderheden	collecte
03-06-2018	kerk	ds. Van Zoelen, <i>Heilig Avondmaal afscheid oudste kinderen kinderdienst</i>	H.A. collecte
10-06-2018	kerk	mw. Holtrop uit Apeldoorn	werelddiaconaat
17-06-2018	kerk	mw. Pols uit Zutphen	binnenlands diaconaat
24-06-2018	kerk	mw. Ruiterkamp uit Vorden	pl. gemeentewerk
01-07-2018	kerk	ds. Bouwman uit Papendrecht	jeugdwerk
08-07-2018	Plantenbos	ds. Van Zoelen, <i>oec. openluchtdienst</i>	pl. diaconaal werk
15-07-2018	kerk	ds. Westerink uit Vorden	Het Anker
22-07-2018	kerk	ds. Van Zoelen	pl. gemeentewerk
29-07-2018	kerk	dr. Bruin uit Zutphen	pl. diaconaal werk

Huwelijksjubilea

Op 14 april 2018 waren dhr. Marti Bulten en mw. Diny Bulten-Wiegman, Russerweg 12, 40 jaar getrouwd.

Op 1 mei 2018 waren dhr. Daan van de Kolk en mw. Joke van de Kolk-Hagelstein, Wehmestraat 4, 60 jaar getrouwd.

Op 19 mei 2018 waren dhr. Harrie Jansen en mw. Henriette Jansen-Schieven, Z-E weg 38, 40 jaar getrouwd.

Op 30 mei a.s. zijn dhr. Theo Beeftink en mw. Gerda Beeftink, Toldijkseweg 20, 50 jaar getrouwd.

Op 23 juni a.s. zijn dhr. Piet Veraart en mw. Els Veraart-Geldof, Hoogstraat 35, 40 jaar getrouwd.

Op 9 juli a.s. zijn dhr. John Veenhuis en mw. Gonnie Veenhuis-van der Horst, Resedastraat 3, 25 jaar getrouwd.

Namens de gemeente feliciteren wij al deze bruidsparen en wensen hen en allen die hen dierbaar zijn, een fijne dag toe en voor de toekomst de zegen van God.



Giften en opbrengst collectes

Voor specifieke vragen inzake giften en/of collectes kunt u contact opnemen met Hannie van Zoomeren, telefoon: 0575-452291 of mail: wjzoomeren@planet.nl

Giften

Februari en maart 2018 € 90,00

Verjaardagsfonds

Februari en maart 2018 € 539,15

Opbrengst collectes maart 2018

Diaconie zakjes	€ 216,76
Diaconie uitgang	€ 297,23
Anker	€ -
Kerkrentmeesters zakjes	€ 210,24
Kerkrentmeesters uitgang	€ 145,10
Totaal collectes maart 2018	€ 869,33

Giften H.V.D. en bloemendienst € 316,50

Collectemunten

De mogelijkheid bestaat om munten te kopen voor de collectes.

Er zijn munten van € 0,50 en van € 1,00. Op deze manier kunt u uw gift voor de collectes aftrekken van de belasting. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Renée Kranenburg, tel 0575-451224.



Colofon

Redactie:

Bart Boenink

Marianne Messing

Hennie Reinders

Vormgever:

Folkert Wijmenga

Mailadres:

redactiekerkzijn@gmail.com

Inleveren kopij voor het

volgende nummer: 01-07-2018

Info kerk

Kerkgebouwen

Remigiuserk, Dorpsstraat 20 Steenderen
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7 Steenderen

Predikant

ds. Fini van Zoelen, Hemmingstraat 1,
7207 RL Zutphen; tel: 844328;
email: j.zoelen56@upcmail.nl
werkdagen: ma, di en do

Scriba/ postadres

dhr. Erik Lichtlee,
Hoogstraat 14a, 7227 NJ Toldijk
tel: 450240 (na 18.00 uur);
email: eriklichtlee@hetnet.nl

Preses/ autovervoer op zondag

dhr. Riek Linde, tel: 452084

Diaconie

voorzitter: mw. Ineke Klein Lenderink,
tel: 451471

Ouderlingen

voorzitter: dhr. Wim Kornegoor,
tel: 441346
jeugdouderling: mw. Herma Hulleman,
tel: 06 50522760

Kerkrentmeesters

voorzitter: dhr. Luc van Asselt, tel: 451917

Kosters

dhr. Hans Sluijter, tel: 450540 of
06 30288098
dhr. Ab Garritsen, (koster uitvaartdiensten)
tel: 06 12306907
dhr. Hans Klompenhouwer (Kapel Bronk-
horst) tel: 451314

Het Anker

dhr. Hans Sluijter,
email: ankersteenderen@outlook.com

Cantor-organist

dhr. Joop van Goozen, tel: 845256;
email: m.willemse4@upcmail.nl

Kerkelijke ontvanger

mw. Hannie van Zoomeren, tel: 452291;
email: wjzoomeren@planet.nl

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL14RABO0361103352
Diaconie: NL11RABO0361100884
Het Anker: NL07RABO0361156537

Collectemunten

mw. Renée Kranenborg, tel: 451224

Kerkelijk drukwerk/ berichten voor Nieuwsbulletin website

mw. Dinie Derksen, tel: 451381,
email: bed_derksen@hetnet.nl

Website kerk www.pkn-sb.nl

mw. Marion Knol, tel: 452643;
email: marionknol@outlook.com

Verjaardagen 80 jaar en ouder

04-06-1930	Mw. J.G. Berendsen-Hissink	Steintjesweide 3	7255 DP Hengelo Gld.
09-06-1934	Mw. W.G. Nijkamp-Harmsen	Kon. Wilhelminastr 86	7221 CH Steenderen
13-06-1927	Mw. G.H. Bobbink-Flamma	Het Breukink 1	7221 SX Steenderen
27-06-1933	Mw. B.H. van Wilsem-Hulshof	Meidoornstraat 12	7221 GG Steenderen
01-07-1936	Dhr. J.W. Boerman	Wehmestraat 14	7221 BT Steenderen
03-07-1926	Mw. M.A. Vervelde-Timmerman	De Bongerd 4	7221 CR Steenderen
08-07-1933	Mw. G.J. Uenk-Schieven	Holtslagweg 2	7227 NE Toldijk
14-07-1937	Mw. G.M. Bilderbeek-Kets	Lamstraat 16	7227 NB Toldijk
19-07-1926	Mw. G.M. Gaijkorst-Kornegoor	Broekstraat 5a	7223 KK Baak
30-07-1934	Mw. N.W. Wijers-Honkoop	De Bongerd 31	7221 CR Steenderen
31-07-1933	Mw. A.G. Heinen-Westerveld	H. Addinkstraat 2	7221 BG Steenderen
31-07-1936	Dhr. B.Olthof	Russerweg 26	7227 DD Toldijk

kinderpagina

Het is lente!

Welke zin staat hier?

Zet de letters in de goede volgorde:

.....
.....



Pinksteren

